

## Citat Julekalender:

1. Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er skjult for øjet.

*Antoine de Saint-Exupéry "Den lille prins"*

2. Du skal hjælpe andre, men dig selv først.

*Ordsprog*

3. Er lyset for de lærde blot til ret og galt at stave?

Nej, himlen under flere godt, og lys er himlens gave,  
og solen står med bonden op, slet ikke med de lærde,  
oplyser bedst fra tå til top, hvem der er mest på færde.

*Grundtvig*

4. Gør mod andre mennesker, sådan som I vil, at de skal gøre mod jer.

*Bibelen, Lukasevangeliet*

5. Man skal ikke lade solen gå ned over sin vrede.

*Ordsprog*

6. Var livet en dans på roser, mon alt var bedre end nu? Hvis ej der var noget at kæmpe for, hvad var da vel jeg og du?

*H. V. Kaalund*

7. Med tro og et par brede ben kan man komme verden igennem.

*Ordsprog*

8. Ristet brød er let at lave blot man vil erindre: Når det oser, skal det have to minutter mindre.

*Gruk – Piet Hein*

9. Dette nu  
er livets gry.

Dét er nyt  
hvis du er ny.

*Gruk – Piet Hein*

10. At jeg er universets midte er ingen hasarderet dom.

Jeg slutter mig rent logisk te' det, for resten er jo udenom.

*Gruk – Piet Hein*

11. Der er folk man bør kende en snip af,  
så man ved, hvad man ikke går glip af.

*Gruk – Piet Hein*

12. Go' nu nat, men gå nu ikke bort. Vi har livet for os, selvom der er kort. Vi skal dele tykt og tyndt. Bare se at få begyndt – vi er her ikke kun til pynt! Go' nu nat og gå nu lige hjem.

*Benny Andersen*

13. Smil forlænger munden, glæde forlænger livet.

*Ordsprog*

14. Glæden er som et lys, - tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv.

*Citat – Carit Etlar*

15. Der findes altid en tredje udvej, bare man er i stand til at finde den.

*Citat – Selma Lagerlöf*

16. Man må ikke tage drømmen væk fra mennesket, så fjerner man samtidig dets livsnerve.

*Citat – Asger Jorn*

17. Gud lægger ikke flere byrder på ens skuldre, end man kan bære.

*Ordsprog*

18. Tænk at livet

koster livet!

Det er altid samme pris!

Kom med glæde!

Vær til stede!

Tanken spreder øjets dis;

rigt og bredt går livet ned

i evighed.

*Jørgen Gustava Brandt*

19. Se, da stiger solen af hav på ny, alle dødens skygger for evig fly! O, for sejers-jubel, for salig lyst: Lyset stander stille på livets kyst!

*Salme – Jakob Knudsen*

20. Jeg ville ønske, jeg var to små hvalpe, så jeg kunne lege med hinanden.

*Citat – Storm P.*

21. Man skal ikke sige alt, hvad man ved, men vide alt hvad man siger.

*Ordsprog*

22. Livet er fuldt af store ting for dem, som evner at omgås de små ting fortroligt.

*Citat – Sigrid Undset*

23. Smilet er den korteste vej mellem to mennesker.

*Citat – Victor Borge*

24. SE PÅ HIMLEN – De får måske den næste

Hvergang himmelhvælvet sløres

af den mindste smule gråt,

er der dem, som tror, de rammes

af den første dråbe vådt.

Jeg er dén, som, hvergang årets

korte vinterdag fornys,

kan fornemme at jeg træffes

af den første stråle lys.

*Gruk – Piet Hein*